



Munkebo Kulturhus Musikgruppen Oasen

24. SEPTEMBER 2022

Familiefest med Onkel John ...

af Ove Eriksen

En familiefest i forsamlingshuset har en ramme, vi alle kender, med suppe, steg og is, omdelte sange og dans til populære toner. Lørdagens koncert med **John Mogensen Tribute** havde – på nær det kulinariske – hele indholdet til en vellykket familiefest.

Vores næsten lokale John Mogensen, **Brian Arnold Nielsen**, var også på besøg i MusikOasen i foråret 2016. Den gang med en helt anderledes besætning ved instrumenterne, men repertoiret var stort set det samme.

Eneste "nye" indslag var sangene om, at **Mennesker bli'r spist i Polynesien**, og **Karl Herman og jeg**,

om de fire kammerater, *Børge, Lille Hasse, Karl Herman og jeg*, der allerhelst vil spille kammermusik af Mozart m.fl., men bliver nødt til at investere i instrumenter til "rock and roll og intet andet" for at tilfredsstille publikum.



"John Mogensen" præsenterede numrene og fortalte små anekdoter undervejs. Hans fysiognomi og stemme ligger utroligt tæt op ad originalen, så det er ikke sært, at mange, der møder ham på gaden i Odense, hilser ham med "Hej John" eller "Dav, Mogensen".

Som nævnt var besætningen helt anderledes end i 2016, hvor bandet kaldte sig Danmarks John. Men uanset, hvem der betjente instrumenterne, leverede musikerne et kompetent og velspillet lydteppe til de kendte sange.

Jannik Vibæk var manden ved keyboardet, og udover tangentboksningen deltog han aktivt som

kor/medsolist på flere numre. Især på numre fra Four Jacks' repertoire, hvor flere stemmer var påkrævet.

Bassens strenge blev trakteret af Frank "Bas" Pedersen, og Hjalte Meier Bové gemte sig bag trommerne.

Det var ikke uden en vis bæven, MusikOasen tog hul på en ny sæson, for ville publikum stadig bakke op om arrangementerne. Mange har jo i corona-perioden fundet andre ting at beskæftige sig med, men heldigvis var salen fuld denne lørdag. Og der var adskillige nye ansigter, vi ikke tidligere har set til koncerterne.

Det beviser blot, at hvis produktet er godt nok, er der også kunder.

Jeg tror, vi er mange, der allerede glæder os til 13. november hvor Mads Toghøj er på plakaten.

Sætlisten:

Før pausen

Livet er kort
Nede i møjet
Sæt dig ned i en vejgrøft
Du ser mig, når jeg kommer
Søndag morgen
Man skal aldrig sige aldrig
Hvad pokker skal jeg gøre
Automobil
Danmarks jord for de danske
Du si'r jeg skal gi' dig en chance
Mennesker bli'r spist i Polynesien
Kom, kom til Klondike
Der er noget galt i Danmark

Efter pausen

Karl og Ann Cathrin
Erik Oluf Andersen
Mandalay
Åh, Marie
Ensomhedens gade nr. 9
Ursula
Mig og Margrethe
Fut i fejemøjet
Nina, kære Nina
To mennesker på en strand

Ekstranumre:

Sidder på et værtshus
Karl Herman og jeg
Så længe, jeg lever