

SPIL DANSK PÅ MUNKEBO BIBLIOTEK

Af Egon Gaarde



Det var Munkebo Koret og Munkebo Kultur- og Biblioteksvenner, der stod som arrangører af denne traditionelle dag.

Spil Dansks første år var 2001, men faktisk fødes ideen til "den danske Musiks Dag" allerede i 1941. Direktør J. Ravn-Jonsen - Kodas grundlæggende og bærende kraft gennem mange år, har blandt andet udtalt, som begrundelse for denne musik dag:

"Og - så skulde Dagen jo helst åbne Folkets Øren for den store og livgivende Kulturkilde, det ejer i den danske Musik og dens Skabere".

Omkring 70 deltog i denne så stemningsfulde eftermiddag på Munkebo Bibliotek.

Munkebo Koret indledte med at synge "I skovens dybe stille ro", hvor Jytte Rasmussen dirigerede.

Så var der fællessang. Der blev bl. a. sunget "Jeg elsker den brogede verden", "Papirsklip", "Godmorgen, lille land", "Livstræet" og "Frihed er det bedste guld" – hver sang blev introduceret af formanden for Munkebo Kultur- og Biblioteksvenner Agnete Søgård Hansen.

Claus Jensen akkompagnerede sangene og med sit solospil af et potpourri af melodier fra Skt. Hans til efteråret kunne forsamlingen drømme sig gennem sommeren og frem til vort milde efterår.

Herefter var der igen et indslag af Munkebo Koret, der sang "Skoven er så underfuld", som med applaus blev nydt af publikum.

Så sluttede eftermiddagen af med fællessangene: "Den sorte fugl", "Danskerne findes i mange modeller", "Jorden drejer om sin akse", "Man Binder os på mund og hånd" og til slut "Dagen går med raske fjed". Og således glade, som man bliver af at synge, forlod publikum biblioteket.

