

Værd at se i Munkebo



KULTURENS SAMLINGSSTED

Munkebo Bibliotek og Munkebo Kulturhus danner sammen centrum for meget af byens kulturelle liv. Begge institutioner er placeret i samme bygningsmasse, der desuden indeholder stor mødesal, kommunens 10. klasses center, og som det seneste er to længer i den oprindelige skolebygning indrettet til plejecenter.



Figur 1 Troelskærskolen anlægges i 1964

Bygningerne blev opført i 1963-1964 som skole, men den blev med tiden for stor på grund af det faldende fødselstal i byen, og derfor blev der i 1996 indrettet bibliotek i skolens ene længe langs med Troels Alle. Skolens gamle kantine blev indrettet til forsamlingshus og mødelokale, og for eksempel holder Munkebo Seniorhøjskole i dag dens møder der.

Biblioteket rummer også et lokale til skiftende udstillinger samt et mindre mødelokale. Under biblioteket holder Lokalhistorisk Forening og byens arkiv til, og frivillige har her skabt en stor samling af fotos og arkivalier, der fortæller Munkebo sogns historie.

Munkebo Bibliotek er hovedbibliotek i Keremunde Kommune, og den eneste afdeling i kommunen med selvbetjente åbningstider, hvilket betyder, at man uden for normal åbningstid selv kan låse sig ind og foretage sine lån, men biblioteket er meget andet end "lån en bog". Det tilbyder for eksempel advokatvagt, bogpakker til travle familier, bogen kommer, book en bibliotekar, borgerservice, computerhjælp og kunstudstilling.



Figur 2 Munkebo Bibliotek

Munkebo Kulturhus er indrettet i den oprindelige skolefritidsordning, først og fremmest i den tværgående fløj, der vender ud mod skolens oprindelige sportsplads. Huset ledes af en bestyrelse valgt af husets brugere, og der er et hav af aktiviteter i gang.



Figur 3 Munkebo Kulturhus

Et mindre lokale i kulturhuset er indrettet til undervisning i edb, og i værkstederne er der mange moderne maskiner til bearbejdning af træ og metal. Der er brændeovn til keramik og glas, der er smykkeværksted og en knivgruppe. Ølbryggerne, snapselaug og osteholdet holder til i det store skolekøkken, som de deler med 10. klasseseleverne, og det er også her MMM boltre sig. MMM står for "Munkebo Mand Mad, der simrer".

Kulturhusets café bliver kaldt Oasen, der er husets fælles samlingssted. Ud over Oasen er der en sal, der bruges til teater og musik, og en sal hvor der for eksempel sysles med håndarbejde, patchwork, kortspil og malerkunst. Det er også i disse sale, en lang række foreninger holder deres møder og sammenkomster, og det er her, en gruppe af frivillige hver søndag laver og serverer "gammeldaws mad og hyggeligt samvær" for alle, der har lyst.



Figur 4 Kulturhuset set fra sportspladsen