



Munkebo Kulturhus Pigegruppen

PIGEFROKOST 2013

Hurra for en pigefrokost!

Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts og billetsalget startede 12. januar. Vi ville gerne gøre det så fair som muligt, derfor kunne man max. bestille 4 billetter og på mail. Det var efter først til mølle princippet, og det kunne mailsystemet jo hjælpe med at holde styr på.

Vi hørte rundt om i byen, at snakken gik og forventningerne var høje, så vi var spændt på "om nettet ville gå ned" kl. 00:00 d. 12.01.13. Nysgerrigheden gjorde, at vi sad med tændt computer, og så hvordan mails "væltede" ind. Vi kunne gå i seng kl. 00:30 og konstatere, at dette år også blev en succes – en tredjedel af billetterne var væk.

Søndag aften var der kun 11 tilbage. Ju! Hu! Så kunne vi gå i gang med alt det praktiske. Pludselig melder tvivlen sig alligevel: "Kan vi nu leve op til forventningerne fra sidste år?"

Det var lidt svært i starten med at skaffe indhold til Goodiebags og præmier til bortlodning. Vi købte lidt til præmier, og Anja fra Matas var en fantastisk sponsor til Goodiebags, idet hun simpelthen pakkede alle 125 poser med mange lækre prøver.

Vi må sige at vores tvivl blev gjort til skamme – der kom gang i sponsoraterne og til selve dagen havde vi ca. 60 præmier til bortlodning og Goodiebags med mange gode prøver, tilbud og magasiner. Til alle vi havde mailadresse på, fik vi lavet et Goodie Card til brug i Magasin i Odense, hvorfra der jævnligt vil komme gode tilbud.

Pigerne mødte i festhumør, og snakken gik livligt lige fra starten. Lækker mad blev sat på buffeten – TV2 Fyn kom besøg og kiggede med – Underholdning med Erik og Eigil samt "Skidtfiskerne" gjorde lykke – altid godt med en sang, hvor man kan synge med.

Så blev det tid til buffet igen – Oksefilet, Svinefilet, Andesteg og en masse lækre salater, brød og dressinger.

Lodtrækning på billetterne gav høje og glade vinderudbrud, og der var 67 præmier – altså til mere end hver anden deltager. FLOT FLOT !!!

Efter ostebord og kaffe med sødt nærmede klokken sig 20:00 og pigerne begyndte så småt at trække sig hjemad med en lækker Goodiebag. Vi siger 1000, 1000 TAK for den store opbakning fra alle pigerne, og ikke mindst den store påskønnelse, i form af indsamlingen til os: Gavekort til Matas og en flot sammenplantning fra Munkebo Blomster.

Vi vil også benytte lejligheden til at takke vores backstage-team: **Underholdning:** Erik, Eigil og "Skidtfiskerne"; **Barfolk:** André og Willy; **Pigeteamet:** Iben, Brith og Maria.

Med den opbakning og de positive tilbagemeldinger vi har fået og stadig får, har vi bestemt lyst til at gøre det igen.

Vi ses til næste år

Ellen og Liselotte

Der skal pakkes Goodiebags



og atter Goodiebags



Der skal bages brød



og der skal dækkes bord



Der skal øves på underholdningen



Der skal laves mad



Der skal nummereres præmier



Der skal laves mere mad

- masser af præmier



----- endnu mere mad



og det fylder mere og mere på borderne



---- og omkring vasken.



--- og i sløjdsalen



Så ankommer pigerne!

- godt sløjdsalen er stor!!



--- og maden sættes ind!



Så er cafeen fyldt...



---Og det er salen også!



Her er en enkelt mand blandt 120 piger



Der bliver taget godt fra fadene



også her



Øjnene kan vist ikke få nok...



så det er godt, at der er rigeligt.



Vi har samlet de fantastiske tilbagemeldinger her - Åh, hvor de varmer!!!



Tusind tak for sidst, for et rigtig godt arrangement igen i år med rigtig lækker mad .

Med venlig hilsen *Charlotte Fabricius Nielsen*

Tak for sidst super godt.

Pia Matzon

Tusind tak for en skøn, skøn eftermiddag!

Mange hilsner *Solveig Gaardsmand*

Mange tak for sidst det var rigtig hyggeligt og lækker mad. Dejligt I gider stå for sådant et arrangement.

Hilsen *Lisbet Lisberg*

Det var en super hyggelig dag i havde tilrettelagt TAK.

Mvh *Helle Jensen*

Kære begge 2 og alle hjælperne Synes lige i alle skal have et stort Godt Gået igen. Hold op hvor var det flot og dejlig mad samt rigtig god underholdning. Glæder os allerede til næste år. Så sætter vi vor hat som vi vil. Vi havnede på pubben bagefter første gang jeg var der, det var også hyggeligt syntes vi, men ikke vores mænd.

Mange kærlige hilsner fra *Anne* - tror godt jeg kan skrive hele bord 1 også

Hej Ellen og Liselotte,

Tusind tak for et fantastisk arrangement i lørdags. Det var bare så super hyggeligt og herligt, at der trods alt var nogle ansigter, jeg kunne genkende fra min Munkebo-tid. Super dejlig mad og super underholdning – det var bare en fantastisk dag. Jeg kommer helt sikkert igen til næste år (hvis man da kan få billet)

Med venlig hilsen *Susan Larsen*

Hej Vil lige sige tak for et rigtigt godt arrangement, glæder mig allerede til næste år.

Med venlig hilsen *Lena Lillesø*

Kære Lotte og Ellen

Tusind tak for den dejlige fest igen i år den vil jeg nyde længe ..

Vi glæder os til næste år.

Mange hilsner fra *Ingrid Hansen*

Skrevet dagen efter festen den 9.3.13

Sidder her dagen efter en dejlig fest i går – godt nok lidt øm i ”hårrødderne” og træt men med en rigtig dejlig følelse af glæde i kroppen.

Det var en aften med bare positive vibrationer mellem 120 (!!) festglade kvinder i alle aldre.

Det var så sjovt og hyggeligt at møde ”gamle” legekammerater, som jeg ikke havde set i mange år og som jeg måske ikke ville være kommet i kontakt med ellers. Ligeledes at feste sammen med nogen af dem, som man oftere ser men sjældent sammen i så stor en gruppe af kun kvinder.

Imponerende lyd af glade kvindestemmer og - latter, der var i rummet, når man (meget kortvarigt) selv var helt stille.

OG sikken menu – det var gourmetmad på højt plan, som ville kunne måle sig med de bedste restauranter i landet. Har sjældent oplevet så varieret og farverig buffet – der var virkelig noget for enhver smag og rigeligt af det.

Er meget taknemmelig for at få lov at deltage i et sådant arrangement og synes ikke, at Ellen og Lotte kan få roser nok for initiativet.

At I kan samle 120 kvinder (og flere, hvis der havde været mere plads) og skabe så gode rammer for en dejlig, sjov social oplevelse med skøn underholdning af en flok meget musikalske ”drengene” og oven i købet have sørget for gaver til alle og præmier til mange – dét er da prisværdigt.

Udover den positive oplevelse for alle os, som var heldige at være med, så er jeg sikker på, at sådanne arrangementer kan være med til at ”brande” Munkebo på en positiv måde, så vi måske efterhånden kan få rystet byens til tider negative image af sig.

Det er netop ildsjæle som de 2 skønne kvinder, vi har brug for og det er meget vigtigt, at alle, der har mulighed for det, bakker op om dem og evt. lader sig inspirere til at gøre nogle tiltag, fordi de er gode eksempler på, at rigtig meget kan lade sig gøre, hvis man vil og gider gøre en indsats.

Håber meget at få mulighed for at deltage næste år igen, da jeg slet ikke kan forestille mig, at det ikke bliver en tradition, som fortsætter mange år endnu.

Har jeg hørt noget om et ”drengearrangement” også ??

Helle Refstrup