



Munkebo Skibslaug

NAVNGIVNING 24. MAJ 2014

DUI - Leg og Virke - Munkebo Skibslaug

Du danske sommer, jeg elsker dig

Du danske sommer, jeg elsker dig,
skønt du så ofte har sveget mig.
Snart kolde farver i sky og vand,
snart nøgne piger ved hver en strand.
Mer, mer, mer
jeg dog dig elsker, hver gang du ler.

Du er i sindet jo lunefuld,
dog hjertet inderst er pure guld,
et eventyr er dit glade navn,
og blomster lyser ud af din favn.
Korn, korn, korn
i drømme gror under månens horn.

Og stundom ud af din fulde glød
sprang lyn fra skyen i jordens skød,
og tordenlatter og tordenregn
din troldom spændte fra egn til egn.
Vild, vild, vild
er, skønne sommer, din kraft og ild.

Du danske sommer, min hilsen tag,
du lyse nat og du lyse dag!
Går tit du kold over landet hen,
jeg ved, du kommer dog hed igen!
Ja, ja, ja,
jeg ved, dit hjerte er guld endda.

Thøger Larsen

Munkebo Kulturhus



NAVNGIVNING



Lørdag den 24. maj 2014
Ved Boels Bro

Munkebo præsenterede sig fra sin allerbedste og -smukkeste side denne lørdag i maj 2014, og op imod 200 besøgende fik en festlig oplevelse i strålende sen-forårsvejr.

Præcis på slaget 12 rullede en limousine ind ved havnen, hvor skibets gudmoder, Kirsten Svensson, blev modtaget med blomster af blomsterpigen Emma og Palle Hansborg-Sørensen fra Skibslauget.

I en kort tale sagde Palle Hansborg-Sørensen bl.a., at dåben af turbåden var inspireret af det, der tidligere foregik ovre hos den store nabo (=Lindøvværftet), og at blomsterpigen Emma faktisk havde erfaring fra den opgave, idet det var hende, der overrakte blomster til gudmoderen for den allersidste nybygning fra Lindø, Kronprinsesse Mary.

Derefter foretog gudmoderen den højtidelige dåbshandling, hvor båden nu officielt fik navnet "Kristine", opkaldt efter Kristine Svensson, eller "Ålemutter", som tillige er gudmoderens bedstemor.

Til akkompagnement af Lille-Børge på harmonika blev der sunget fællessangene "Du danske sommer, jeg elsker dig" og "Hver gang jeg kommer i havn", mens "Kristine" tog gudmoderen med på en lille tur ud omkring værftet.

Vel tilbage igen, blev der udbragt et trefoldigt "leve" for "Kristine", og derefter stod den på Skipperlabskovs, som var fremstillet af "MMM"-gruppen (=Munkebo, Mand, Mad der simrer) fra Munkebo Kulturhus samt øl eller vand - alt sammen sponsoreret af hhv. Kulturhuset og DUI.

Billeder fra navngivningen



"Kristine" ved kajen



Gudmoderen modtages



"Kristine" navngives



Den stolte skude stævner ud



"Kristine" runder pynten



"Hver gang jeg kommer i havn .."



Der var gjort noget ud af uniformen hos Asger Larsen



Og skipperlabskovsen var fra Kulturhuset



Lille Børge sørgede for den rette havnestemning